

Regnbuen viser flaget

Og det er hverken det blå eller regnbuefarvede, men det grønne flag. En mindst lige så stor hæder og anerkendelse, som garanten for vandkvaliteten på de danske badestrande er det. For det grønne flag viser, at her bor de Grønne Spirer; et hus med store og små, som brænder for naturen og alt, hvad der bor i den.



Og så er Regnbuen faktisk den eneste daginstitution i Aarhus Kommune, der kan fremvise De Grønne Spirer-flaget. Og det spritnye certifikat. Denne gang for 2023, som afløser for certifikatet, som Regnbuen fik sidste år. Så altså andet år i træk. Det synes pædagogisk leder i Regnbuen, Helle Jespersen, er ganske sejt.

”Vi er rigtig glade for det budskab, som Grønne Spirer-flaget er et fysisk udtryk for. At vi er en daginstitution med stor kærlighed for naturen, at vi med børnenes perspektiv fordyber os i den og har den med os hver dag i vores pædagogiske arbejde,” siger Helle.

Regnbuen er godt bekendt med spirende ideer, der får liv i institutionen. Det skyldes gruppen af medarbejdere, der sætter projekter i søen sammen og har et stærkt pædagogisk, fagligt fællesskab omkring dem. Pædagog Rikke Sørensen er den største kartoffel blandt Regnbuens Grønne Spirer. Hun fik tildelt rollen som tovholder på projektet af Helle, og gav den straks hele armen. Man kan kalde det et all-in-moment, som nu har varet i over to år. Det er noget hun, og resten af Regnbuen, brænder for.

”For at blive Grønne Spirer-institution skal man lave en handleplan for institutionen, og det har jeg lavet sidste år og igen i år. Kriteriet for at være en Grønne Spirer-institution er jo, at natur og friluftsliv er en stor del af institutionens hverdag,” påpeger Rikke, som også tager på kursus hos de Grønne Spirer. Her bliver hun vandet med nye ideer, og bliver klædt på til at videreformidle, så det bliver institutionen, der sammen og som helhed arbejder med naturen.

Sidste år var det blandt andet den enestående myre, der var omdrejningspunktet for Regnbuens naturuger, som er et årligt naturkoncentrat på tre uger - udover det hverdagslige naturarbejde, som medarbejderne udfører hver dag.

”Sidste år fordybede vi os i myrer med en gruppe af de større børn. Vi læste en historie op om myrer. Om hvad de laver i træerne og hvordan de fodrer deres larver. Vi legede en leg, hvor vi var myrer, der skulle have mad af bladlusene, så børnene fik en fysisk oplevelse af at være myre. Fik kroppen med. Tre børn var larver, tre var bladlus og tre var myrer. Alt, hvad jeg havde fortalt af historien, satte vi i leg og fik ud i kroppen,” fortæller Rikke.

De mindste i Regnbuen fordybede sig i bænkebidere ved samme lejlighed, for, som Rikke forklarer, så er det vigtigste at tilpasse aktiviteterne børnegruppen:

”I vuggestuen undersøgte vi bænkebidere og lavede bænkebiderebo og sang bænkebidersang. De store kan mere end de små, men de små kan godt synge og være med til at finde bænkebidere og mange andre aktiviteter.”

I år har Regnbuen fordybet sig i den evigt vedkommende rejse: fra jord til bord. Vuggestuegruppen har startet rejsen fra jorden ved at sidde med hænderne og skovlen plantet dybt i den. Mulden. For at plante jordbær. Hele huset har sået og plantet. Lavet mad over bål med grøntsager. Spist frugt og pillet kernerne ud, som nu er sået og i gang med at spire. Naturen er blevet udforsket længere væk fra institutionen med ture til Lundagergård. Her har børn og voksne studeret insekter, leget naturbanko, spillet fodbold i højt græs og lavet mere mad over bål.

”Børnene elsker at komme ud. Naturen er lige foran os – og vi har uanede muligheder. For både udeliv og natur. Både det vildere, hvor man bruger naturen og er i den med al sin motorik. Men også det stille, hvor man fordyber sig i den myre eller den der bænkebidere. Eller den jordbærplante. Vi har plakater med dyr, så man kan se, hvad det er man har fundet. Vi undersøger sammen med børnene. Det er fint at vise, at vi ikke altid har svarene, men at vi finder ud af det sammen,” forklarer Rikke.

I Regnbuen er legepladsen og haven indrettet, så der altid kan udforskes. Må vi introducere jordbunken; ganske enkelt en bunke jord, hvor man altid kan grave efter dyr. Klatræer. Et bed, hvor billeder af planter og dyr er klistret fast på siden, så det er visuelt. En lille skov, sådan føles den ihvertfald for Regnbuens mindste, med en lille sti omgivet af træer, som børnene elsker at gå på.

”Vi har tilgængelige områder, der indbyder til at mærke og opleve naturen. Vores udemiljø lægger op til at alle kan tage initiativet – både de voksne og børnene. Vi griber børnenes initiativ og interesse for naturen, så de mærker, at det også er vigtigt for os. Vi tager os tid til at kigge på det sammen med børnene. Når vi voksne har en oprigtig interesse i noget, så smitter det af. Børnene tager det til sig, og lærer at drage omsorg for naturen,” siger Rikke.

Og nu gælder det sommerfuglene. Snart kommer postbuddet med små sommerfuglelarver, som skal starte livet i en lille dansk daginstitution. I Regnbuen tager børnene med sommerfuglen på dens rejse; transformationen fra larve til smuk sommerfugl.

De Grønne Spirer er et program under Friluftsrådet, som fokuserer på udeliv, natur og miljø og en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne. Den grønne mærkningsordning gælder for dagplejere, vuggestuer og børnehaver. Der findes en tilsvarende for skoleområdet som hedder, ja, Grøn Skole.

